

# Verbond, wet en evangelie

Floor van der Rhee

Gouda, 28 april 2008

Copyright en eigendom: Uitgeverij Fuma, Gouda  
Dit artikel is te vinden op website: [www.fuma.nl](http://www.fuma.nl)

# Inhoudsopgave

1	Verbond, wet en evangelie.....	1
1.1	Het evangelie.....	1
1.1.1	De moederbelofte.....	1
1.1.2	Noach rechtvaardig voor God door het geloof.....	1
1.1.3	Abram rechtvaardig voor God door het geloof.....	1
1.1.4	De Israëlieten rechtvaardig voor God door het geloof.....	1
1.1.5	David rechtvaardig voor God door het geloof.....	2
1.1.6	Zowel heidenen als Israëlieten rechtvaardig voor God door het geloof.....	2
1.1.7	De doop.....	2
1.2	Het verbond.....	3
1.2.1	De uitverkiezing.....	3
1.2.2	De roeping van en het verbond met Abraham.....	3
1.2.3	De besnijdenis.....	3
1.2.4	De roeping van en het verbond met Israël.....	4
1.2.5	De wet.....	4
1.2.6	De Messias.....	4
1.2.7	Het nieuwe verbond.....	4
1.3	Het evangelie en het verbond.....	5
1.3.1	Relatie tussen het evangelie en het verbond.....	5
1.3.2	De lijnen van evangelie en verbond in de Schrift.....	5
1.3.3	Overeenkomsten en verschillen tussen evangelie en verbond.....	6
1.3.4	Misvattingen over verbond en evangelie.....	6
1.3.4.1	Niet in het verbond dan geen zaligheid.....	6
1.3.4.2	Er is een genadeverbond met ons (heidenen) opgericht.....	7
1.3.4.3	Het oude verbond voor Israël, het nieuwe verbond voor de gemeente.....	7
1.4	Wetten.....	7
1.4.1	De noachidische geboden.....	7
1.4.2	De wet van Sinai.....	8
1.4.3	Leven naar Gods wil.....	8
2	Meer weten?.....	9
2.1	Boek.....	9
2.2	Website.....	9

# 1 Verbond, wet en evangelie

## 1.1 Het evangelie

“En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.” (Gal. 3:8)

Het evangelie is de blijde boodschap van de verzoening met God door het bloed van de Heere Jezus Christus, voor iedereen die gelooft. Wij zijn bij God rechtvaardig door het geloof.

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus (Rom. 5:1)”

“de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” (Rom. 1:17b, Hebr. 10:38a, Gal. 3:11b, Hab. 2:4b)

Het is niet alleen zo dat iedereen die na de komst van de Heere Jezus in Hem gelooft rechtvaardig is, maar altijd al, vanaf het begin van de wereld, zijn alle mensen alleen rechtvaardig voor God door het geloof.

### 1.1.1 De moederbelofte

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” (Gen. 3:15)

“Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.” (Gen. 3:20)

Onmiddellijk na de zondeval belooft de HEERE God de Messias, de Verlosser. En we zien dat de mens God gelooft, want hij noemt de naam van zijn vrouw “levende”.

### 1.1.2 Noach rechtvaardig voor God door het geloof

“Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.” (Hebr. 11:7)

Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. (Gen. 6:9). Het geloof van Noach blijkt uit het bouwen van de ark, voordat ook maar iets van de komende zondvloed was te merken.

### 1.1.3 Abram rechtvaardig voor God door het geloof

“En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” (Gen. 15:6)

Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte.” (Hebr. 11:8,9) Ook Abraham was rechtvaardig voor God door het geloof (Rom. 4), en dat kwam uit de werken openbaar (Jak. 2:21-23).

### 1.1.4 De Israëlieten rechtvaardig voor God door het geloof

“Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand

geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, *en* het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, *die* te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; *want* uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.” (Jes. 1:11-17)

Het geloof van de Israëlieten blijkt uit het doen wat God hen heeft geboden, namelijk het offeren nadat ze gezondigd hebben. Maar door de offers zelf zijn de Israëlieten nog nooit rechtvaardig voor God geworden, dat blijkt duidelijk uit het citaat van Jesaja! Als het hart niet is gericht op God, is het offeren tevergeefs, zie ook b.v. Amos 5:21-27, Hand. 7:42,43. Het was het geloof in God dat hen behield, wanneer het offeren werd gedaan door een gelovige Israëliet in gehoorzaamheid aan God.

“Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.” (Mark. 7:6-8)

### 1.1.5 David rechtvaardig voor God door het geloof

“Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Ps. 32:1,2)

Ook David was rechtvaardig voor God door het geloof. Niet door de offers, de wet of de tempeldienst die David lief had, maar door het geloof in God die de ongerechtigheid niet toerekent (Rom. 4:5-8).

### 1.1.6 Zowel heidenen als Israëlieten rechtvaardig voor God door het geloof

“En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen *tot* een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die *hem* in de voorhuid *was toegerekend*; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; en een vader der besnijdenis, dengenen *namelijk*, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.” (Rom. 4:11)

Ook wij onbesneden heidenen zijn rechtvaardig voor God door het geloof net zoals Abram rechtvaardig was voor God omdat hij geloofde maar nog niet was besneden. En ook de Israëlieten zijn rechtvaardig voor God wanneer ze net als hun voorvader Abraham geloven. En God gaf als zegel op de rechtvaardigheid door het geloof van Abraham aan Abraham het teken van de besnijdenis aan zijn fysieke nageslacht, waardoor zijn nageslacht, het volk Israël, een aparte plaats kreeg.

### 1.1.7 De doop

“Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.” (Rom. 6:4)

Als wij geloven, laten wij ons dopen.

## 1.2 Het verbond

“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.” (Gen. 17:7,8)

### 1.2.1 De uitverkiezing

“Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.” (Deut. 7:6)

“Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israël, dien Ik verkoren heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb!” (Jes. 44:1,2)

God heeft Abraham geroepen, en hem en zijn zaad uitverkoren om een volk te zijn dat Gods eigendom is. Want God wil dit volk gebruiken om een zegen te zijn voor de hele aarde. Door het sluiten van het verbond legt God dat vast. Deze roeping betreft het hele zaad van Abraham, en wordt op de berg Sinaï bevestigd. Israël wordt daar geroepen om het priestervolk van deze aarde te zijn.

### 1.2.2 De roeping van en het verbond met Abraham

“De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.” (Gen. 12:1-4)

“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.” (Gen. 17:7,8)

God roept Abraham, en sluit een verbond met Abraham en zijn zaad, zijn fysieke nageslacht, en belooft aan Abraham en zijn zaad het hele land Kanaän tot een eeuwige erfenis.

### 1.2.3 De besnijdenis

“En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en *dat* zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.” (Gen. 17:11)

Het teken van dit verbond tussen Abraham en zijn zaad enerzijds, en God anderzijds, is de besnijdenis.

Er zijn verschillende groepen mensen op deze aarde:

- Het grootste deel zijn de mensen die niet zijn besneden, maar de voorhuid hebben, net zoals Abram toen hij door het geloof rechtvaardig was voor God. Deze mensen, wij<sup>1</sup>, zijn heidenen, en zijn niet begrepen in het verbond tussen Abraham en zijn zaad, en zijn ook niet begrepen in het verbond tussen God en Israël wat op de berg Sinaï is gesloten, en zijn ook niet begrepen in het nieuwe verbond, dat ook tussen God en Israël is gesloten. Wel delen we in Gods genade wanneer we door het geloof amen zeggen op het evangelie.

---

<sup>1</sup> Hierbij is aangenomen dat het merendeel van de lezers van dit artikel heidenen zijn, die niet van Abraham afstammen.

- Er waren / zijn mensen die niet zijn besneden en toch in het verbond zijn begrepen. Bijvoorbeeld de Israëlieten toen zij het beloofde land binnen gingen ten tijde van Jozua (Jozua 5:1-9). En wellicht zijn er nu ook (seculiere) Israëlieten, die niet zijn besneden, maar die door hun afkomst in het verbond zijn begrepen. God zal er voor zorgen dat zijn allen Gods wetten zullen gaan onderhouden, waaronder ook de besnijdenis (Deut. 30:1-10).
- De mensen die zijn besneden en in het verbond zijn, zijn de fysieke nakomelingen van Abraham, en de lijn van Izak en Jakob. Met hen heeft God Zijn verbond opgericht.<sup>1</sup>
- Er zijn ook mensen die wel zijn besneden, en toch niet in het verbond zijn begrepen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Ismaël, die op Gods bevel moest worden besneden omdat hij tot het huisgezin van Abraham behoorde (Gen. 17:13, 23), maar die toch nadrukkelijk niet in het verbond was begrepen (Gen. 17:20,21).

#### 1.2.4 De roeping van en het verbond met Israël

“Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.” (Ex. 19:5,6)

De roeping van het volk Israël is om Gods priestervolk op deze aarde te zijn. Daartoe dient het verbond dat God met hen op de berg Sinaï sloot.

#### 1.2.5 De wet

“Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebod te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen.” (Deut. 4:13)

De tien woorden zijn de verbondswaarden van het sinaïtische verbond. De hele wet (613 geboden en verboden) zijn gegeven in het kader van het sinaïtische verbond.

#### 1.2.6 De Messias

“Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.” (2 Sam. 7:12, 13)

“En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.” (Luk. 1:31-33)

De Messias, onze Heere Jezus Christus, is gekomen in het kader van het davidisch verbond, dat ingebed is in de andere verbonden die God met Israël heeft gesloten. Om Zijn koninkrijk te kunnen vestigen is Hij voor de zonden van Zijn volk gestorven (Luk. 1:77, 2:10). Het was echter te gering om dat de Heere Jezus alleen voor Zijn volk Israël zou zijn, Hij is ook het Heil geworden tot aan het einde van de aarde (Jes. 49:6). God heeft zeer duidelijk gemaakt dat iedereen die in Hem gelooft, hetzij Jood hetzij heiden, vergeving van de zonden ontvangt door Zijn Naam (Hand. 10, 11).

#### 1.2.7 Het nieuwe verbond

“En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.” (Ez. 36:27,28)

---

<sup>1</sup> Ook tot deze groep kunnen we rekenen de mensen die tot het Jodendom zijn overgegaan.

Het nieuwe verbond (juister: het vernieuwde verbond), betekent een vernieuwing van het sinaïtisch verbond. De Heilige Geest wordt beloofd, waardoor de Israëlieten van binnen uit het hart Gods wetten zullen gaan onderhouden (Jer. 31:31-34, Deut. 30:1-10). Het nieuwe verbond is gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda (Jer. 31:31), dus ook alleen met Israël. Dit wordt in het nieuwe Testament herhaald (Hebr. 8:8).

### 1.3 Het evangelie en het verbond

“Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vadersen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaden zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk *van u* afkere van uw boosheden.” (Hand. 3:25,26)

#### 1.3.1 Relatie tussen het evangelie en het verbond

Het verbond is Gods kader om de Messias geboren te laten worden, en Gods middel om het evangelie, de blijde boodschap van de verzoening met God, over de hele aarde te verspreiden. Het verbond is alleen met Israël gesloten, maar het doel van het verbond betreft de hele aarde: het doel is om door het zaad van Abraham, dat is het hele Joodse volk, dankzij de Messias, de kern van het Joodse volk, de hele aarde te zegenen.

#### 1.3.2 De lijnen van evangelie en verbond in de Schrift

De relatie tussen het evangelie en het verbond kan worden verduidelijkt met de volgende weergave:



Het evangelie moet niet worden verward met het verbond. De heidenen delen in de zegen van het evangelie (Gal. 3:14), maar zijn niet begrepen in het verbond. De Joden zijn begrepen in het verbond, maar hebben pas een levende relatie met God door het geloof in de Heere Jezus, hun Messias (het evangelie).

### 1.3.3 Overeenkomsten en verschillen tussen evangelie en verbond

Aspecten	Verbond	Evangelie
Wie	Alleen de Israëlieten: Abraham en zijn zaad in de lijn van Izak en Jakob.	Alle mensen.
Wat	Overeenkomst met Abraham voor de eigen plaats van Israël.	De blijde boodschap van de verzoening met God door het geloof in Jezus Christus.
Waar	Met het volk Israël in het land Israël waar zij een staat zijn. (Het verbond blijft uiteraard ook geldig voor alle Israëlieten in de diaspora).	Over de hele aarde.
Waarom	Om door middel van een eigen volk van God (Israël) de hele aarde tot God te brengen. Het middel hiertoe is de Middelaar: de Jood Jezus Christus die de verzoening met God heeft aangebracht (dit is het evangelie).	Om de boodschap van de verzoening met God tot alle mensen te brengen.
Hoe krijgt men er deel aan	Door geboorte (natuurlijke afstamming) krachtens de uitverkiezing en roeping van God van Abraham, Izak en Jakob.	Het geloof.
Teken	De besnijdenis.	De doop.
Levenswijze	De wet van Sinai, die de messiasbelijdende Joden onderhouden door te leven door de Geest van Jezus de Messias.	Het leven door de Geest.

### 1.3.4 Misvattingen over verbond en evangelie

Er zijn veel misvattingen over het verbond en het evangelie en de relatie ertussen. Enkele daarvan zijn:

#### 1.3.4.1 Niet in het verbond dan geen zaligheid.

Er wordt heel vaak gehoord: "Als we niet in het verbond zijn, kunnen we niet zalig (behouden) worden.". Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat dit een grote dwaling is, die voortvloeit uit het niet begrijpen van de hoofdlijnen in de Bijbel, in het bijzonder het verschil



tussen het evangelie en het verbond, en de eigen plaats van Israël.

#### 1.3.4.2 Er is een genadeverbond met ons (heidenen) opgericht.

De gedachte van een genadeverbond met ons (heidenen), of met Christus als Hoofd van Zijn gemeente, of met 'alle uitverkorenen' (waarmee dan alle mensen worden bedoeld die in de tijd hier op aarde tot geloof komen (kwamen), vloeit voort uit de vervanging van Israël door de kerk (gemeente). Israël wordt vergeestelijkt tot de kerk, de uitverkiezing van Israël tot de uitverkiezing van de mensen die God toebrengt tot het heil, het land Israël tot het hemelse Kanaän, e.d. De gedachte is echter totaal onBijbels, en een ernstige dwaling. Zoek in de hele Bijbel, en men zal nergens zo'n genadeverbond tegenkomen.

#### 1.3.4.3 Het oude verbond voor Israël, het nieuwe verbond voor de gemeente.

Het volk Israël is het volk van het oude verbond, de gemeente is het volk van het nieuwe verbond

“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.” (Jer. 31:31-34)

Ook het nieuwe verbond (het vernieuwde verbond) is met Israël gesloten. Nergens in de Bijbel is te vinden dat het nieuwe verbond met de gemeente zou zijn gesloten. Dat is in feite een andere vorm van de vervangingstheologie<sup>1</sup>.

## 1.4 Wetten

### 1.4.1 De noachidische geboden

God heeft aan alle mensen geboden gegeven, om zich daaraan te houden, en te leven op aarde. In de Joodse traditie (Talmoed) wordt uit Gen. 9 afgeleid dat God aan Noach en zijn nakomelingen zeven geboden heeft gegeven, de zogeheten zeven noachidische geboden. De Talmoed leidt deze geboden ook af uit Gen. 2:16,17. De zeven noachidische geboden zijn te formuleren als volgt:

- 1 het gebod tot het scheppen van een rechtsorde.
- 2 het verbod op godslastering.
- 3 het verbod op afgodendienst (afgoderij).
- 4 het verbod van ontucht (hoererij).

---

<sup>1</sup> De ernstige dwaling van vervangingstheologie heeft veel verschillende gedaanten. Enkele daarvan zijn:

- Een genadeverbond met alle gelovigen / uitverkorenen, of met Christus als Hoofd van alle uitverkorenen. Hierbij wordt b.v. Gen. 17:7,8 vergeestelijkt.
- Het oude verbond met Israël, het nieuwe verbond met de gemeente. Hierbij wordt Jer. 31:31-34 vergeestelijkt.
- De tien stammen theorie die beweert dat de volken in West Europa / Amerika afstammen van de tien stammen van Israël. Ook in deze theorie zijn de christenen Israël.
- De vergeestelijking van de beloften voor Jeruzalem en het herstel van de tempel tot een of ander hemels Jeruzalem, en een geestelijke tempel. Dit miskent de vele beloften die God in Zijn Woord aan Israël heeft gedaan.

5 het verbod van het vergieten van bloed (moord).

6 het verbod van diefstal en roof.

7 het verbod een deel te eten van een nog levend dier (verstikte, bloed).

Aangezien iedereen van Noach en zijn zaad afstamt, gelden deze geboden voor alle mensen, zowel Joden als heidenen. Uiteraard zijn deze zeven geboden te zien als hoofdgroepen, die nader kunnen worden uitgewerkt. Ze zijn al eeuwen voor Christus bekend en uitgewerkt in de Joodse traditie. In de Bijbel wordt er aan gerefereerd in Hand. 15:20,29, waar Joodse gelovigen, namelijk de apostelen, en de ouderlingen, en de broeders (Hand. 15:23) een brief schrijven aan de broederen uit de heidenen (Hand. 15:19,23).

### 1.4.2 De wet van Sinai

“Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

- 1 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
- 2 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, *van hetgeen* boven in den hemel is, noch *van hetgeen* onder op de aarde is, noch *van hetgeen* in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde *lid* dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
- 3 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
- 4 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; *dan* zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, *noch* uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelfden.
- 5 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
- 6 Gij zult niet doodslaan.
- 7 Gij zult niet echtbreken.
- 8 Gij zult niet stelen.
- 9 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
- 10 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.” (Ex. 20:1-17)

De wet (Thora) werd aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai. De Thora is één geheel van 613 geboden voor het Joodse volk, waarvan er tien een bijzondere plaats innemen.

### 1.4.3 Leven naar Gods wil

“En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, also dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoerij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.” (Gal. 5:16-26)

Alle mensen moeten zich houden aan de noachidische geboden, en de Israëlieten moeten zich ook houden aan de wet van Sinai. Uiteraard is het ook goed als niet-Joden zich richten naar de wetten voor Israël (Deut. 4:5,6). En beiden mogen leven uit Gods Geest, door het geloof in de Messias, de Heere Jezus. Laat we niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest, door het geloof in de Zoon van God.

## 2 Meer weten?

### 2.1 Boek

Als u meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, lees dan het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen is te vinden op de website van [uitgeverij Fuma](#).

### 2.2 Website

Als meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, kunt u verder de artikelen op de website van [uitgeverij Fuma](#) bezoeken.