

Verplichtende redenen om de sabbat te vieren?

Floor van der Rhee

Gouda, 29 december 2007

Copyright en eigendom: Uitgeverij Fuma, Gouda
Dit artikel is te vinden op website: www.fuma.nl

Inhoudsopgave

1	Verplichtende redenen om de sabbat te vieren?	<u>1</u>
1.1	Redenen om de sabbat te vieren.....	<u>1</u>
1.2	Verplichting om de sabbat te vieren?.....	<u>7</u>
1.3	Conclusie: sabbat vieren voor de (gelovigen uit de) heidenen een verplichting?..	<u>9</u>
2	Meer weten?.....	<u>11</u>
2.1	Boek.....	<u>11</u>
2.2	Website.....	<u>11</u>

1 Verplichtende redenen om de sabbat te vieren?

Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelfden gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. (Gen. 2:2,3)

Dat de sabbat de rustdag is, is ontegenzeggelijk, lees eerst het artikel "[sabbat en zondag](#)", te vinden op www.fuma.nl. Dat het goed is om de sabbat te vieren, is ook duidelijk. Maar rust op de gelovigen uit de volken ook de **verplichting** om de sabbat te vieren?

In dit artikel zullen eerst redenen worden gegeven om de sabbat te vieren, daarna zal worden bekeken of die redenen ook een verplichting inhouden om de sabbat te vieren.

1.1 Redenen om de sabbat te vieren

In deze paragraaf worden 23 redenen gegeven om de sabbat te vieren, afkomstig uit het tijdschrift "Waarheid en vrede", Bert Otten, jaargang 4, nummer 3, Nieuwe Maan, 1 Av, 16 juli 2007. (De opmaak is zoveel mogelijk overeenkomstig dit tijdschrift gehouden).

23 redenen voor het houden van gebod 4

(Gouda, 07-07-'07, Versie 5 - door Bert Otten)

Van de Chinezen komt het spreekwoord: 'wat ik HOOR vergeet ik, wat ik OP-SCHRIJF onthoud ik en wat ik DOE begrijp ik'. Op Gods sabbat, het 4^e gebod, is dit spreekwoord zeker van toepassing. Oók mij heeft het DOEN mij gaandeweg meer kennis gegeven over het waarom. Reden om deze kennis met u te delen. Nu zult u het alleen echt BEGRIJPEN, indien u het ook gaat DOEN! Al ziet u dat de sabbat Bijbels is, de diepere zin komt bij het doen. De gebedsvrijdag is een afwijking naar links. In dezelfde lijn kan men de zondagsviering als een afwijking naar rechts zien! Nu zegt God echter van de Tien Geboden (Dt 5:6-21): 'En onderhoudt ze naarstig, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft; wijkt niet af, naar rechts noch naar links (Dt 5:32)'

No. 1 Ik vier sabbat, omdat GOD het wil

Op talrijke plaatsen in de Bijbel gebiedt God de mens sabbat te vieren. Voor Adam, de Israëliet, de Gemeente, de hele Bijbel door, is er en blijft er, een rustgebod voor de zevende dag. Géén enkele andere dag wordt door

God geboden. In een vijftiental verzen spreekt GOD over MIJN sabbatten, hier een tweetal:

Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en MIJN sabbatten houden: Ik ben de HERE, uw God (Lev 19:3). MIJN sabbatten zult gij houden en voor mijn heilichdom eerbied hebben: Ik

ben de HERE. (Lev 19:30)

No. 2 Ik vier sabbat, omdat ik het voorbeeld van JEZUS wil volgen

Het Oude Testament zegt dat JHWH de Eerste is en de Laatste. Het Nieuwe Testament stelt dat ook Jezus de Eerste en de

Laatste is, het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega. Zijn gehele leven is mij tot VOORBEELD en Hij hield Zijn gehele leven sabbat. Het was Zijn gewoonte. Christus gaf als de scheppende Logos de sabbat aan de eerste Adam. Hij hield de sabbat als laatste Adam zelf en gaf daarmee het voorbeeld voor christenen, voor zijn volgelingen.

En HIJ kwam te Nazaret, waar HIJ opgevoed was, en HIJ [JEZUS] ging VOLGENS ZIJN GEWOONTE op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen (Luk 4:16).

En HIJ daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en HIJ [JEZUS] leerde hen GEREGELD op de sabbat (Luk 4:31).

No. 3 Ik vier sabbat, omdat de sabbatdag, de zevende dag, HEILIG is

Na de zes scheppingsdagen HEILIGDE God de zevende dag door op die dag te rusten en door die dag apart te zetten. Alleen God (en geen ander) kan iets HEILIG of onheilig verklaren. God riep uit de brandende braambos Mozes toe zijn sandalen af te doen, daar de grond door Zijn aanwezigheid HEILIG was. Mozes gehoorzaamde. Nergens in de schrift annuleert God de sabbatdag en in geen enkel bijbelvers heiligt Hij een andere dag in plaats van de sabbatdag.

Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een HEILIGE sabbat is het

morgen voor de HERE (Ex 16:23). ... Ook hebt Gij hen UW HEILIGE sabbat doen kennen en hun geboden, insettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes (Neh 9:14).

No. 4 Ik vier sabbat, omdat dat het 4^e GEBOD der Tien Geboden is

God vond de sabbat dusdanig belangrijk dat Hij het rusten op de 7^e dag tot één van Zijn Tien Geboden maakte. In het 4^e GEBOD vraagt God ons de 7^e DAG te heiligen. Vergeving door het bloed van Jezus geeft ons niet het recht om Gods heilige Tien Geboden te blijven overtreden. Paulus stelt heel duidelijk dat wie één van de geboden overtreedt, alle Tien Geboden overtreedt.

Wie de sabbat van de 7^e dag niet viert, overtreedt niet alleen het 4^e gebod, maar ook de andere 9 geboden. Hij stelt God niet op de eerste plaats (1^e gebod); hij luistert niet naar zijn hemelse Vader (5^e gebod); hij steelt tijd die aan God toebehoort (8^e gebod); hij geeft valse getuigenis over de ware rustdag (9^e gebod); hij gebruikt Gods naam ijdel door ten aanzien van de sabbat NIET te (willen) DOEN wat God zegt (3^e gebod).

GEDENK de sabbatdag, dat gij die heiligt; (Ex 20:8).

ONDERHOUD de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft (Dt 5:12).

No. 5 Ik vier sabbat, om te gedenken

dat God alles GEMAAKT heeft

Niet door evolutie, maar door Gods hand is al het zichtbare geworden en door Zijn spreken is al het leven ontstaan. Dit vond God zo belangrijk, dat Hij hier een wekelijkse feestdag voor regelde. Door de sabbatdag erken ik God als SCHEPPER, als degene Die mij het fysieke leven heeft geschonken. Daarom gaat het sabbatsgebod 2500 jaar aan het Sinai Verbond van God met Israël, vooraf. Daarom is er ook een sabbatsviering voor iedereen, omdat elk mens zijn oorsprong tot die SCHEPPINGSWEEK kan herleiden. Een ieder van ons kent de eerste 10 geslachten van onze stamboom: 1. Adam, 2. Set, 3. ..., 9. Lamech, 10. Noach.

Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde GEMAAKT, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:11). ... Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij GEMAAKT had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij GEMAAKT had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God SCHEPPENDE tot stand had gebracht. (Gen 2:2-3).

No. 6 Ik vier sabbat, omdat de sabbat gemaakt is voor de MENS

Er is geen sabbat voor dieren, cherubs of engelen, zij hebben geen

rust nodig en bestonden reeds vóór de fysieke schepping. God rekent de dagen van zonsondergang tot de volgende zonsondergang. Er zijn planeten waar de dag van die planeet veel langer duurt. Alleen op aarde werd de afgelopen 6000 jaar elke 6 dagen gevolgd door een rustdag van 24 uur, ingesteld voor de mens. Vandaar dat God de sabbat ook voor mij heeft gemaakt.

En Hij zei tot hen: De sabbat is gemaakt OM DE MENS, en niet de mens om de sabbat (Mk 2:27)

No. 7 Ik vier sabbat, omdat God op de ZEVENDE DAG rustte, om Zijn voorbeeld te volgen en zelf te rusten van zes dagen werken

God is mijn Vader en Zijn voorbeeld moet en wil ik volgen. God rustte noch op de EERSTE, noch op de ZESDE dag. Hij had alles op één dag, in één uur in een oogwenk kunnen scheppen - zonder daarna te rusten. God deed zo 'lang' over de schepping (wel zes dagen!) - en rustte voorts één dag, DE ZEVENDE DAG, terwijl Hij niet moe was, louter en alleen tot voorbeeld voor de mens.

Toen ... rustte Hij op de ZEVENDE DAG van al het werk, dat Hij gemaakt had (Gen 2:2). ... Toen rustte het volk op de ZEVENDE DAG (Ex 16:30) ... en Hij rustte op de ZEVENDE DAG; ... (Ex 20:11) ... Want Hij heeft ergens van de ZEVENDE DAG aldus

gesproken: En God rustte op de ZEVENDE DAG van al zijn werken; (Heb 4:4)

No. 8 Ik vier sabbat, omdat het een FEESTDAG des HEREN is

Als men de Tien Geboden (Ex 20) vergelijkt met de Feesttijden des HEREN (Lev 23), dan blijkt hoe belangrijk de sabbat is. De andere negen geboden zijn geen Feesttijden, alleen de sabbat, het 4^e gebod, is dat wel. Andersom behoort geen enkel Feest tot de Tien Geboden, behalve de sabbat.

Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn MIJN FEESTTIJDEN. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de HERE ... (Lev 23:2-3).

No. 9 Ik vier sabbat, omdat ik verantwoordelijk ben voor de aan mij gegeven KENNIS

Niet alle situaties zijn hetzelfde. Bij Horeb openbaarde God de sabbat speciaal aan Israël, en niet aan Egypte of Assur. Omdat Israël de sabbat en andere kennis verwierp, verwierp God Israël. Zoals Israël kennis verwierp, kan ook de christen kennis verwerpen en verworpen worden door God. De één heeft één, de ander twee en een derde vijf talenten ontvangen in 'geestelijke

kennis.' Een ieder blijve getrouw aan de hem toevertrouwde kennis.

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij KENNIS verworpen hebt, verwerp Ik u, ... (Hosea 4:6).

No. 10 Ik vier sabbat, om DANKBAAR te zijn voor GODS GAVEN

De SABBAT is een GIFT van God aan de MENS. Het is een goede gift, zonder enig gebrek. Wij moeten voor AL Gods gaven dankbaar zijn.

LATEN WIJ DERHALVE ... DANKBAAR ZIJN ... (Heb 12:28). ... WEEST DANKBAAR (Col 3:15).

No. 11 Ik vier sabbat, omdat ik God wil liefhebben met GEHEEL MIJN VERSTAND

De Bijbel leert God te dienen met ons gehele verstand. Door te lezen, door mijn verstand te gebruiken, kan ik zo'n twintig Bijbelse redenen vinden om de sabbat te vieren. Wie de sabbat van de 7^e dag niet viert, kan onmogelijk God met zijn GEHELE verstand dienen. Als men de Bijbel aan honderd taalgeleerden kon geven, die nog nooit van Jodendom, Christendom en Islam gehoord hadden en zou vragen: wat is de heilige rustdag van dit Boek? Dan zou niemand op grond van de tekst tot een andere dag komen, dan de zevende dag.

Hij [Jezus] zeide tot hem: Gij zult de HERE, uw God,

liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel èn met GEHEEL UW VERSTAND (Mt 22:37).

No. 12 Ik vier sabbat, omdat het een beeld is van het Koninkrijk Gods

De sabbat is niet 'slechts' een schaduw, een symbool, van het komende Messiaanse Vrederijk, maar verbeeldt ook de rust van 'zonde'. De sabbat is een symbool van Eeuwig Leven in het KONINKRIJK GODS!

ER BLIJFT DUS EEN SABBATSRUST [sabbatismos] VOOR HET VOLK VAN GOD. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken ... Laten wij er dus ernst mede maken om tot DIE RUST in te gaan ... (Heb 4:9-11).

No. 13 Ik vier sabbat, omdat God de zevende dag ZEGEND heeft

Er rust een VLOEK op het schenden van Gods sabbat en een ZEGEN op het vieren ervan. Daar God de sabbat ZEGENDE, is het volgen van Gods voorbeeld ook tot ZEGEN. Zelfs indien het tijdelijk lijden meebrengt. Door de sabbat niet te houden bracht men als Israëliet vloek over Israël.

En God ZEGENDE de zevende dag en ... (Gen 2:3) ... en Hij rustte op de zevende dag; daarom ZEGENDE de HERE de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:11) ... Hebben ook uw vaders niet zo gedaan en heeft onze God niet daar-

om al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger TOORNGLOED OVER Israël brengen door de sabbat te ONTHEILIGEN? (Neh 13:18).

No. 14 Ik vier sabbat, omdat mijn BIJBELSE VOORBEELDEN, zoals Abraham, David, Jezus en Paulus, sabbat vierden

De Bijbel is voor ons opgeschreven TEN VOORBEELD. Wij worden geacht van de fouten en van de goede voorbeelden in Bijbel te leren. Het goede voorbeeld was sabbatsviering en het slechte voorbeeld was sabbatsschennis. Ik wil het goede voorbeeld navolgen. Van ABRAHAM staat dat hij GODS WETTEN en INZETTINGEN in acht nam; hij zal wellicht sabbat gevierd hebben. ABRAHAM leefde zo'n 400 jaar vóór de instelling van het 'oude' verbond op de berg Sinai. En dat geeft direct aan hoe Gods geboden van alle tijden zijn, zelfs van vóór de Sinai. Hierbij zij opgemerkt dat God de sabbat (Ex 16) via het manna aan Israël openbaarde, vóórdat ze bij de berg (Ex 20) Sinai kwamen. God gaf de sabbat terug aan Israël - als slaven waren ze die blijkbaar kwijtgeraakt - alvorens Hij het verbond met hen sloot bij de Sinai.

DEZE GEBEURTENISSEN ZIJN ONS TEN VOORBEELD GESCHIED, opdat wij geen lust tot het kwade [wetsovertreding is het kwade (1 Joh 3:4)] zouden hebben, zoals zij die hadden (1Korinthe 10:6).

Dit is hun overkomen TOT EEN VOORBEELD (voor ons) en het is opgetekend ter WAARSCHUWING voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is (1 Kor 10:11).

Daarom dat ABRAHAM [1] Mijn STEM gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden [2] Mijn BEVEL, [3] Mijn GEBODEN, [4] Mijn INZETTINGEN en [5] Mijn WETTEN. (Gen 26:5, SVV). [430 jaar voor Sinai].

No. 15 Ik vier sabbat, omdat héél GODS WOORD WAAR is

Vaak is het zo dat men zich niet wil laten corrigeren door de Bijbel, in het voor hem relevante schriftgedeelte. Zou ik de sabbat naast mij neer leggen omdat het mij niet uitkomt; terwijl de Bijbel van A tot Z de sabbat onderwijst? Kwam Gods gebod Isaak te doden Abraham dan uit?

Héél uw WOORD is de WAARHEID, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig (Psalm 119:160).

No. 16 Ik vier sabbat, om de HEILIGE SAMENKOMST te bezoeken

Er is géén Heilige Samenkomst geboden voor: zondag, 1^e dag der week, biddag, dankdag, Kerstdag, Allerheiligen, Driekoningen, en zelfs niet voor Purim, Nieuwe Maan, Chanoeka of gewone dagen van het Loofhuttenfeest. God roept de Feesttijden

des HEREN uit (Lev 23): de wekelijkse sabbat en 7 jaarlijkse Feesten. De eerste Heilige Samenkomst is een SAMENKOMST GEBODEN voor de wekelijkse sabbat. Dan volgen de jaarlijkse sabbatten. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: EEN HEILIGE SAMENKOMST; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de HERE ... (Lev 23:3).

No. 17 Ik vier sabbat, omdat God van mij vraagt ALLES voor Hem OP TE GEVEN

Het eerste gebod van de Tien Geboden zegt in feite, dat niets tussen ons en God in mag komen. Wij moeten onze naaste liefhebben als onszelf, maar niet zo met God, Hem moeten wij méér liefhebben dan onszelf. Van de rijke jongeling vroeg Christus ALLES te verkopen, om Hem te volgen, daar Hij wist hoe hij aan zijn goederen hing. Van de meeste christenen vraagt God dit niet, maar wel dat ze Zijn geboden houden. Zoals Jezus Christus de geboden van Zijn Vader hield, inclusief het vierde gebod.

... Nog één ding komt gij tekort: verkoop ALLES wat gij bezit, en verdeel het onder de armen ... en kom hier, volg Mij (Lk 18:22) ... En Petrus zei: Zie, WIJ HEBBEN HET ONZE PRIJSGEGEVEN en zijn U gevolgd (Lukas 18:28).

No. 18 Ik vier sabbat, omdat de sabbat de dag des Heren is, omdat Jezus HEER over de SABBAT is

In het OT staat reeds dat de sabbat van de HERE is (Ex 20:10). In het Nieuwe Testament staat driemaal vermeld dat Jezus Christus, de Zoon des mensen, heer over de sabbat is. Het is dus de dag des Heren, in die zin. Want de Zoon des mensen is HEER over de SABBAT (Mt 12:8). En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen HEER OOK over de sabbat (Mk 2:27-28). En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is HEER over de sabbat (Lukas 6:5).

No. 19 Ik vier sabbat, omdat de EERSTE GEMEENTE ook SABBAT vierde

Het NT bevestigt het OT en het maakt daarnaast duidelijk dat er alleen door de naam van Jezus behoud is. Het NT NEEMT DE HEILIGHEID VAN DE SABBAT NIET WEG en HEILIGT DE 1^e DAG DER WEEK NIET! Na de opstanding en hemelvaart van Jezus ging de Gemeente Gods gewoon door met sabbat vieren. Daarom is 'het sabbatvieren' geen onderwerp van discussie in de brieven van Paulus. Als die dag veranderd was na opstanding van Christus, dan zou er nog heel wat over geschreven moeten zijn door Paulus, om de Joden in de eerste christengemeenten

zover te krijgen te stoppen met hun sabbatsheiliging. Nee, het is zelfs zo, dat het boek Handelingen bevestigt dat zowel Paulus, als Gods Gemeente, sabbat vierden.

Toen Paulus door de Joden verworpen werd en de heidenen hem om onderrecht vroegen, was daar een unieke kans voor Paulus om te zeggen: Kom morgen maar, op zondag, op de eerste dag der week! Echter in plaats daarvan kwam men 7 dagen later de volgende sabbat bijeen.

... en op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats (Hand 13:14) ... En toen zij vertrokken, verzochten zij hun TEGEN DE EERSTVOLGENDE SABBAT weder deze woorden te spreken (Hand 13:42) ... EN DE VOLGENDE SABBAT kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen (Hand 13:44) ... En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en neder gezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren (Hand 16:13) ... En Paulus ging, zoals hij GEWOON was, daar binnen en behandelde DRIE SABBATTEN ACHTEREEN met hen gedeelten uit de Schriften, (Hand 17:2) ... hij hield ELKE SABBAT besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen (Ha 18:4).

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake: -eten en drinken [dagelijks] -of ... een feestdag [jaarlijks]

-of nieuwe maan [maandelijks]
-of SABBAT ... [wekelijks]
dan het lichaam [...] van Christus ['is' staat niet in het Grieks]
(Col 2:16-17, St.Vert.).

Enerzijds waren er mensen die Gods spijswetten, Gods sabbatten, Gods nieuwe manen en Gods Feesten wilden afschaffen. Anderzijds waren er degenen die zware, niet schriftuurlijke, lasten aan deze zaken wilden koppelen. Paulus schrijft dus: Laat u dan niemand blijven oordelen in deze zaken ... dan het lichaam van Christus (dwz de Gemeente Gods). Dit zijn zo slechtst vertaalde verzen van het NT. De Staten Vertaling doet het goed, maar geeft ten onrechte 'is' aan, wat niet in het Grieks staat. De King James is nog iets beter en geeft 'is' met teksthaken weer, om te laten zien, dat het niet in het Grieks staat. Andere vertalingen geven wat ze vinden dat er zou moeten staan.

No. 20 Ik vier sabbat, om over GOD te LEREN

Als men met werken en hobby's stopt om zich op het geestelijke te richten, zal men in staat zijn, om OVER GOD TE LEREN. De synagoge is traditioneel een plek waar geleerd wordt. Ook thuis, in het rusten, in het overpeinzen en Bijbel lezen kan men veel over God leren. Jezus gaf ons ook het voorbeeld van LEREN en ONDERWIJZEN op de sabbat.

En hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en Hij LEERDE HEN

geregeld op de sabbat (Luk 4:31) ... En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te LEREN in de synagoge. ... (Markus 6:2). En zij kwamen te Kapernaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en LEERDE (Markus 1:21).

No. 21 Ik vier sabbat, omdat de vrede van de sabbat, het 1000-jarig VREDERIJK van God uitbeeldt

Gods wekelijkse sabbat beeldt het duizendjarig Vrederijk van God uit (Opb 20). Want één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag (Ps 90:4; 2 Pe 3:8). Zes dagen van werk worden gevolgd door de zevende dag van rust; zes millennia van oorlog zullen gevolgd worden door het zevende millennium van vrede, sjabbat sjalom! De sabbat is (nog steeds) een schaduw (Col 2:16-17!), 'n symbool, een zinnebeeld, van dat komende millennium van Vrede, wanneer Jezus Christus zal regeren als Koning der koningen, tezamen met de opgestane heiligen. Elke sabbat ziet vooruit naar die komende werkelijkheid.

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de HERE is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2 Pe 3:8) ... en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren (Opb 20:6).

No. 22 Ik vier sabbat, omdat het de 'rust' in Jezus Christus verbeeldt (Mt

11:28).

Het bekende 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust [sabbat =rust] geven' wordt ook door de sabbatsrust van het 4^e gebod verbeeldt.

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust [sabbat] geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust [sabbat] vinden voor uw zielen; (Mt 11:28-29).

No. 23 Ik vier sabbat, omdat er een speciale PSALM VOOR DE SABBATDAG geschreven is

Psalm 92 (92 = 23 x 4) is speciaal gewijd aan de SABBATDAG. Zou men dan die psalm zingen en niet de dag houden waar hij voor geschreven is?

Een psalm. EEN LIED VOOR DE SABBATDAG. Het is goed de HERE te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, (Ps 92:1-2)

1.2 Verplichting om de sabbat te vieren?

No. 1 Ik vier sabbat, omdat GOD het wil

Op talrijke plaatsen in de Bijbel zou God de mens gebieden sabbat te vieren. Echter, ik vind in de Schrift alleen geboden aan **Israël** om de sabbat te vieren. Ook de twee teksten die worden aangehaald zijn aan **de Israëlieten** gericht. Voor de heidenen zie ik nergens een verplichting in de Schrift. Lees eerst het artikel "[De aparte plaats van Israël](#)" en het artikel "[Sabbat en Zondag](#)".

No. 2 Ik vier sabbat, omdat ik het voorbeeld van JEZUS wil volgen

Natuurlijk hield de Heere Jezus de sabbat. Hij was immers helemaal Jood.

No. 3 Ik vier sabbat, omdat de sabbatdag, de zevende dag, HEILIG is

Dit kan een prima reden zijn voor iemand om de sabbat te vieren. Er is inderdaad geen andere rustdag dan de dag die God heeft geheiligd. Maar hebben de heidenen daarom ook de verplichting om de sabbat te vieren?

No. 4 Ik vier sabbat, omdat dat het 4^e GEBOD der Tien Geboden is

De 10 geboden zijn onderdeel van de gehele Tora, die 613 geboden en verboden bevat, die aan Israël is gegeven. De argumentatie die bij deze reden wordt gegeven zal wellicht iemand aanspreken die meent dat hij / zij ook de 10 geboden moet onderhouden. Voor iemand die beseft dat de Joden altijd tegen de heidenen hebben gezegd dat zij de 7 noachidische geboden moeten onderhouden, en dat ook de apostelen in Hand. 15 daarop teruggrijpen (onder leiding van de Heilige Geest), slaat de argumentatie dat ze 9 van de 10 geboden houden, werkelijk nergens op. De heidenen moeten zich houden aan de 7 noachidische geboden. En voor beiden is de blijde boodschap, het evangelie, van verzoening met God door het bloed van de Heere Jezus, de Messias.

No. 5 Ik vier sabbat, om te gedenken dat God alles GEMAAKT heeft

Ook dit kan een prima reden zijn voor iemand om de sabbat te vieren. Maar... waar staat eigenlijk bij de schepping dat gebod aan elk mens om de sabbat te vieren? Overigens zijn er zeer velen die de sabbat niet vieren, maar God wel erkennen als Schepper.

No. 6 Ik vier sabbat, omdat de sabbat gemaakt is voor de MENS

Het is inderdaad prima om de sabbat te vieren. Maar moet een tekst, die helemaal in de context staat van een interpretatie van wat wel of niet mag op de sabbat tussen Joden onderling, gebruikt worden om aan de heidenen een verplichting tot vieren van de sabbat op te leggen?

No. 7 Ik vier sabbat, omdat God op de ZEVENDE DAG rustte, om Zijn voorbeeld te volgen en zelf te rusten van zes dagen werken

Het is prima om Gods voorbeeld na te volgen.

No. 8 Ik vier sabbat, omdat het een FEESTDAG des HEREN is

Ook dit kan voor iemand een prima reden zijn om de sabbat te vieren.

No. 9 Ik vier sabbat, omdat ik verantwoordelijk ben voor de aan mij gegeven KENNIS

Als iemand meent dat de sabbat een verplichting voor hem / haar is, moet hij / zij zeker de sabbat houden.

No. 10 Ik vier sabbat, om DANKBAAR te zijn voor GODS GAVEN

“Dankt God in alles” (1 Thess. 5:18a)

No. 11 Ik vier sabbat, omdat ik God wil liefhebben met GEHEEL MIJN VERSTAND

Dat de sabbat de rustdag is, staat niet ter discussie. Maar heeft God ook aan de heidenen geboden die te onderhouden?

No. 12 Ik vier sabbat, omdat het een beeld is van het Koninkrijk Gods**No. 13 Ik vier sabbat, omdat God de zevende dag GEZEGEND heeft**

Dit kunnen weer prima redenen zijn voor iemand om de sabbat te vieren. Maar waar is de verplichting voor de heidenen?

No. 14 Ik vier sabbat, omdat mijn BIJBELSE VOORBEELDEN, zoals Abraham, David, Jezus en Paulus, sabbat vierden

David, Jezus en Paulus waren Joden.

Abraham was inderdaad gehoorzaam aan Gods bevel, geboden, inzettingen en wetten (Gen. 26:5). Moeten we daaruit afleiden dat Abraham ook de sabbat hield? Of bedoelt God de gehoorzaamheid van Abraham in de zin dat Abraham op Gods roeping naar het beloofde land ging, Izaäk offerde, enz.?

No. 15 Ik vier sabbat, omdat héél GODS WOORD WAAR is

Ik belijd van ganser harte dat héél Gods Woord waar is.

No. 16 Ik vier sabbat, om de HEILIGE SAMENKOMST te bezoeken

De kinderen Israëls hebben dan inderdaad een heilige samenroeping (Lev. 23:2,3).

No. 17 Ik vier sabbat, omdat God van mij vraagt ALLES voor Hem OP TE GEVEN

We moeten doen wat God van ons vraagt... Wat vraagt God van ons?

No. 18 Ik vier sabbat, omdat de sabbat de dag des Heren is, omdat Jezus HEER over de SABBAT is

De Heere Jezus neemt het voor zijn discipelen op als de farizeeën hen bestraffen omdat ze dingen doen die volgens de farizeeën niet mogen op de sabbat. En de Heere Jezus geneest op de sabbat (Matth. 12:1-14). Het betreft situaties met allemaal Joden. Kunnen deze verzen echt gebruikt worden om de heidenen te verplichten de sabbat te onderhouden?

No. 19 Ik vier sabbat, omdat de EERSTE GEMEENTE ook SABBAT vierde

De eerste gemeenten bestond uit messiasbelijdende Joden, die vierden uiteraard de sabbat. De sabbat is aan Israël gegeven, en nooit afgeschaft. Messiasbelijdende Joden in onze tijd vieren ook gewoon de sabbat.

No. 20 Ik vier sabbat, om over GOD te LEREN

Prima om daar de sabbat voor te gebruiken. Andere mensen gebruiken daar de eerste dag van de week voor.

No. 21 Ik vier sabbat, omdat de vrede van de sabbat, het 1000-jarig VREDERIJK van God uitbeeldt

No. 22 Ik vier sabbat, omdat het de 'rust' in Jezus Christus verbeeldt (Mt 11:28).

No. 23 Ik vier sabbat, omdat er een speciale PSALM VOOR DE SABBATDAG geschreven is

Weer prima redenen voor zichzelf om sabbat te vieren..

1.3 Conclusie: sabbat vieren voor de (gelovigen uit de) heidenen een verplichting?

Ik zie nog twee redenen om sabbat te vieren: in verbondenheid met Israël, en om duidelijk te maken dat de zondag niet de rustdag is. Alhoewel de eerste gemeenten op de eerste dag van de week samenkwamen om de Heere Jezus te aanbidden.

Bij al die redenen zie ik echter geen gebod voor de (gelovigen uit de) heidenen om de sabbat te vieren. Wel is het opmerkelijk dat in al de redenen, en hetzelfde geldt in het algemeen ook voor al de artikelen en boeken van de kant van sabbatsvierders, dat **de aparte plaats van Israël** in het algemeen niet wordt gezien. Daarom overtuigen al die redenen en artikelen en boeken niet om te stellen dat we gehouden zijn de sabbat te houden. God heeft de sabbat geboden aan het volk Israël, en wij, gelovigen uit de heidenen, mogen ook de sabbat vieren, maar een gebod, een verplichting? Die zie ik niet in de Schrift.

Daar hangt mee samen dat vaak wordt gesteld dat als je de sabbat niet viert, je slechts aan 9 van de 10 geboden houdt. Ook dat bevat echter weer de miskennis van **de aparte plaats van Israël**, er wordt dan volledig aan voorbij gegaan dat God de 10 woorden sprak tot hen die Hij zojuist uit Egypteland had uitgeleid (Ex. 20:1), en dat het gebod van de feesten gesproken is tot **de kinderen Israëls** (Lev. 23:2). Het zijn weliswaar de feesten van de HEERE, het is ook prima om ze met Israël mee te vieren, maar een duidelijk gebod in de Schrift? Dat vind ik niet.

“Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, *enige* mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochie: *namelijk* Judas, die toege-naamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit *navolgende*: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders *wensen* den broederen uit de heidenen, die in Antiochie, en Syrie, en Cilicie zijn, zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij *dat* niet bevolen hadden; Zo heeft het ons eendrachtelijk te zamen zijnde, goed gedacht, *enige* mannen te verkiezen, en tot u te zenden, met onze geliefden, Barnabas en Paulus. Mensen, die hun zielen overgegeven hebben voor den Naam van onzen Heere Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met den mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: *Namelijk*, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelfen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel. Dezen dan, hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochie; en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij den brief over. En zij, *dien* gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting.” (Hand. 15:22-31)

“Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest *dags*, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.” (Kol. 2:16,17)

“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.” (Gal. 5:1)

2 Meer weten?

2.1 Boek

Als u meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, lees dan het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen is te vinden op de website van [uitgeverij Fuma](#).

2.2 Website

Als meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, kunt u verder de artikelen op de website van [uitgeverij Fuma](#) bezoeken.